

Hallo!

Weet jij wie er preekt
vanmorgen? Dominee

Uit welk Bijbelboek gaan we lezen?

.....

Naar wie gaan de bloemen?



Zoek de weg uit Egypte en kleur de kaart.



Dit is een weg streep puzzel. Als alle woorden zijn weg gestreept kun je met de over gebleven letter een woord maken

z	e	r	u	b	b	a	b	e	l	h
e	g	e	n	l	h	u	i	s	e	a
g	y	f	e	i	u	z	b	k	p	g
e	p	f	r	e	l	o	u	e	m	g
n	t	o	e	f	p	j	o	r	e	a
d	e	b	i	d	i	e	w	k	t	i
g	o	u	v	e	r	n	e	u	r	n
f	u	n	d	a	m	e	n	t	e	n
r	e	t	s	e	i	r	p	e	g	o

Zerubbabel - gouverneur - Jozua - liefde - offer - vieren - Haggai -
Egypte - fundamente - bouwen - hulp - kerk - Tempel - hogepriester
- zegen - huis - bid

Teken lijntjes, begin bij A ga dan naar B enzovoort.



*Fijne zondag nog
en geniet van je
vakantie!*