

Kinderblad zondag 27 oktober 2013

# Luisteren als Samuël

De dominee preekt vanochtend over Samuël. Als je goed luistert kun je de volgende woorden invullen:  
luistert - straffen - Eli - zonen- slaapt - vertelt - spreek - verkeerde - goed

De Here roept Samuël terwijl hij .....

Samuël denkt eerst dat ..... hem roept.

Als de Heer voor de 3e keer roept zegt Samuël: "..... Heer, uw dienstknecht ....."

De ..... van Eli hebben ..... dingen gedaan.

Daarom vertelt God dat Hij Eli zal .....

De volgende ochtend vraagt Eli aan Samuël wat God aan hem had .....

Eli weet dat alles wat God doet ..... is.



Als mensen iets aan elkaar willen vertellen doen ze dat door te:

.....



Als een hond aan zijn baasje wil laten weten dat hij iets wil gaat hij:

.....

(Ga verder op de achterkant)



Hoe kun je de juiste weg vinden?

.....



Hoe spreekt de Here God tot jou?

.....

Als jouw papa of mama, de juf, de dominee, iemand anders of jijzelf uit de Bijbel leest, leer je wat de Here tegen jouw zegt en wat Hij van je vraagt. Door de Bijbel wijst Hij jou de weg. God vindt het fijn als jij naar Zijn stem wil luisteren!

Lees je Bijbel, bid elke dag,  
dat je groeien mag!

