

KINDERBLAD Pinksteren

LEUK DAT
JE ER
BENT!!!

Hallo!

Dubbel feest vandaag: het is Pinksteren en 8 jonge mensen in onze gemeente doen vanmorgen belijdenis van hun geloof!

Vul de ontbrekende woorden in: *Vlammetjes, taal, wind, pinksterfeest, begrijpen, Heilige Geest*



Het is feest in Jeruzalem:.....! De discipelen zijn samen. Plotseling is er het geluid van een harde..... Maar ze zien ook iets. Op hun hoofden komen.....Maar ze zijn niet warm. Toch voelen de discipelen iets! De..... is in hun harten gekomen. Ze danken God maar ze praten in een andere..... Mensen uit andere landen kunnen nu ookwat de discipelen zeggen!. Dat doet de.....!



De voornamen en achternamen van de mensen die belijdenis doen zijn door de war... Kun jij de juiste aan elkaar verbinden met een streep?

<i>Simon</i>	<i>Vreemann</i>
<i>Hugo</i>	<i>van de Deure</i>
<i>Imke</i>	<i>Westerink</i>
<i>Ruben</i>	<i>Mooibroek</i>
<i>Jason</i>	<i>Versteeg</i>
<i>Salome</i>	<i>Simon</i>
<i>Ardwin</i>	<i>Kamps</i>
<i>Joran</i>	<i>Mans</i>



Woordzoeker

T	S	E	E	G	E	G	I	L	I	E	H
I	P	G	C	G	S	M	N	V	U	U	R
B	U	Z	N	E	I	W	E	B	S	M	U
W	S	N	E	L	N	I	G	E	Q	F	H
V	D	E	R	O	E	N	G	R	G	W	V
O	O	G	E	O	D	D	E	X	G	M	L
B	O	N	T	F	J	V	Z	S	H	V	A
Y	P	O	S	U	I	J	-	D	V	C	M
G	C	T	K	B	L	P	A	D	G	H	M
G	O	V	N	W	E	X	J	S	H	F	E
J	I	C	I	L	B	M	N	W	L	T	N
G	J	F	P	X	G	T	I	I	K	E	E

- BELIJDENIS
- GELOOF
- JA-ZEGGEN
- TONGEN
- VUUR
- DOOP
- HEILIGEGEEST
- PINKSTEREN
- VLAMMEN
- WIND

Teken hier een duif

Laat dit blad straks maar aan papa of mama, opa of oma zien en vraag welke dingen zij geleerd hebben van de preek.

*Fijne zondag nog
en geniet van het
pinksterweekend!*

Mooi lied! >

Gods Heilige Geest,

Ik ben nooit alleen,

want Gods Heilige
Geest,

Zijn Heilige Geest

woont in mijn hart.

2x

Hij helpt mij

als ik bang ben

Hij geeft mij rust en

Hij maakt mij blij

Hij troost mij

als ik verdriet heb

't is of ik Gods stem
hoor:

'Kom maar bij Mij'.

Ik ben nooit alleen,

want Gods Heilige
Geest,

Zijn Heilige Geest

woont in mijn hart.

2x