

Hallo allemaal,

Vandaag is het de Micha Zondag. Tijdens deze zondag denken kerken over de hele wereld over de armoede en onrecht in de hele wereld.

In de hele wereld denken dan mensen naar over de grote verschillen in de wereld.

Zo kunnen de kinderen daar niet naar school, omdat ze moeten werken in de fabrieken. Daar verdienen ze dan een klein beetje geld, zodat ze die dag eten hebben.

### Zoek de volgende woorden:

Micha, beheren, god, aarde, armoede, rijkdom, werken, school, verschillend, kinderen, milieu,

E J T F C L N N N N H Y O  
 A A R D E A P E A H C I M  
 G D M O A N R I E Q T E E  
 M F A G R E H M P E B G C  
 I O I C H R D L O H I L R  
 M N D E V E A O E E I K N  
 Y R B K A D R O I G D E O  
 E N A N J N M H T T K E E  
 D N E L L I H C S R E V S  
 L A Q Y L K R S E R M L W  
 T Y P I P V T W O R P J H  
 J E E W N C W I G E J H G  
 T U Y C D R E F R B F W M



### Op zoek naar de schat

Sleutel om de onderstaande woorden op te lossen:

L	N	O	M	R	S	T	P	Z	

Ontdek wat God allemaal doet voor jou:


1. ....	6. ....
2. ....	7. ....
3. ....	8. ....
4. ....	9. ....
5. ....	

In het bijbelboek Jakobus gaat het ook over de grote verschillen. Zo is de ene erg rijk en ander erg arm.

Ook geeft Jakobus aan dat de mensen die rijk zijn hun geld verkeerd uitgeven. Ze geven het uit aan spullen die ze niet nodig hebben.

Dit geldt ook vaak voor ons Nederlanders.

Maar de kinderen in India kunnen niet meer kopen dan hun eten, zij hebben geen geld voor andere dingen.



God heeft de mens gemaakt om op de aarde te wonen en te werken. De aarde is ook door God gemaakt, Hij wil dat de aarde beheerd wordt.

Doen we dat wel? Gaan we goed met het milieu om? Zorgen we goed voor de natuur? Zorgen we goed voor elkaar?

Zoals God Israël uit Egypte bevrijdde , zo zal Hij uiteindelijk ons ook bevrijden uit een wereld die zo verschillend is.

Dan zal iedereen gelukkig en gelijk zijn!

**Zoek de weg uit Egypte en kleur de kaart.**



*Dit is Bin. Hij is 5. Bin gaat niet naar school, daar is ie veel te druk voor. Hij werkt. Bin maakt samen met zijn familie prachtige quilts, dat zijn mooie doeken. Hij werkt wel 10 uur per dag. Zijn moeder, oma, zusje en broers ook. Toch doen ze nog best lang over zo'n grote quilt, wel een week of twee. Bij ons in de winkel moet zo'n quilt wel 300,00 euro kosten.*

*Waarom werken Bin en zijn familie aan quilts? Tja, om geld te verdienen. Ze hebben wel een eigen tuintje en wat kippen, maar ze moeten toch ook dingen kopen, zoals rijst, lampolie en soms wat medicijnen. Dat kost genoeg. En ze moeten ergens wonen. Niet iedereen heeft een eigen huis. Een stukje grond of een huis huren kost ook geld. Bin en zijn familie van zeven personen hebben per persoon 1 euro per dag nodig. Dat is niet veel!*

**Vraag om over na te denken en te praten:**

Als Bin en zijn familie het loon krijgen dat ze nodig hebben, moet de quilt dan veel duurder worden of moet de winkelier minder krijgen? Zou jij er meer voor willen betalen als je weet dat Bin en zijn familie dan krijgen wat ze nodig hebben?