

Hoi allemaal,  
Fijn dat jullie weer in de kerk zijn.



Alle eerst welke dominee gaat er vanmorgen preken?.....

Wat gaat er vandaag gebeuren in de kerkdienst?.....

Over welk bijbelgedeelte gaat de preek?.....



Weten jullie welke dag het bijna is? (14 februari).....



Die dag is er om de elkaar te vertellen dat je van elkaar houdt.

Dat je die jongen of dat meisje graag ziet en bij hem of haar wilt zijn.



Om te puzzelen!

Help de jongen en het meisje om bij het hart te komen.

Om over na te denken:



Misschien zijn er dingen (zoals sporten, muziek, school, spelletjes, vriendjes) die zorgen dat je vergeet dat de Here elke dag met je mee gaat.

God wil dat je net zo graag bij hem bent als dat je bij iemand bent die je lief vindt.

Hij wil dat je met heel je hart naar hem verlangt. Met Hem leeft en bij alles wat je doet aan hem denkt.

Hoe is dat bij jou? .....

.....  
.....

## Rebus

Welke zin staat hier?



-it+



i=f

J+



-i



-h



-lf+d



Luister thuis naar het lied van Marcel en Lydia Zimmer.

### Heer ik wil u aanbidden.

Heer, ik wil U aanbidden  
in alles wat ik doe  
Niet alleen met woorden  
of door het zingen van een lied  
Heer, ik wil U aanbidden  
eerlijk en oprecht  
diep vanuit mijn hart  
want mijn hart is wat U ziet



Om te kleuren!

Schrijf of kleur in het hart :

Waar je blij van wordt als je aan de Here Jezus denkt?

